

→
Στιγμιότυπο από παλαιότερη πορεία διαμαρτυρίας στην Αθήνα για τον βιασμό του 13χρονου – σήμερα – κοριτσιού από τον Κολωνό



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΟΦΙΜΙΤΡΗΣ ΚΑΡΑΝΤΑΪΣ

Σοκάρουν τα νέα κρούσματα σεξουαλικών εγκλημάτων με θύματα παιδιά – Αυξάνονται οι αντιδράσεις με αφορμή την εισαγγελική πρόταση για τη 13χρονη στον Κολωνό

Αποτροπιασμός και (πολλά) ερωτήματα

Τρίτη 19 Μαρτίου: «Εξάρθρωση κυκλώματος μαστροπείας που εκμεταλλεύονταν επτά ανήλικα κορίτσια εξωθώντας τα στην πορνεία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο γυναίκες 25 και 21 ετών και δύο άνδρες 25 και 54 ετών».

Τετάρτη 20 Μαρτίου: «Προφυλακίστηκε 55χρονος για ασελείς πράξεις σε βάρος της 16χρονης ανιψιάς του, τις οποίες κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο».

Πέμπτη 21 Μαρτίου: «Νέα αποτρόπαια υπόθεση βιασμού με θύμα ένα κορίτσι στην ηλικία των 11 ετών και φερόμενο ως δράστη έναν 57χρονο μεγαλογαιοκτήμονα χωριού της Θεσσαλίας».

Τρεις ημέρες, τρεις ειδήσεις που προκαλούν αποτροπιασμό. Τρεις νέες υποθέσεις με θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων ανήλικες, επαναφέρουν το υπεραπλουστευτικό μιν, ειλικρινές δε, ερώτημα: «Τι πάει λάθος στην κοινωνία μας τελευταία;».

Στην πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι αποκαλύψεις για τη δράση και το modus operandi της οργάνωσης, με φερόμενη ως αρχηγό μια 25χρονη, σοκάρουν. Με ψυχολογικούς εκβιασμούς, απειλές και δέλεαρ τα χρήματα, τη δικτύωση στον χώρο της showbiz, δωρεάν τατουάζ αλλά και σκληρές ναρκωτικές ουσίες, οι κατηγορούμενοι είχαν καταφέρει να μετατρέψουν τα θύματά τους, 16 και 17 ετών, σε έρμια των ιδίων και των «πελα-



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Αγγελος Σκορδάς

ΓΡΑΦΕΙ
Ηλιάννα Δανέζν
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Παναγιώτης Σωτήρης

τών» τους. Η 25χρονη φέρεται να ανέπτυξε επαφή με τις ανήλικες το καλοκαίρι του 2023 και να τις διευκόλυνε στην εύρεση «πελατών», λαμβάνοντας μέρος (50-100 ευρώ) των χρημάτων που αποκόμιζαν (200-400) από τα ραντεβού με τους «πελάτες».

Κατά πληροφορίες, δε, δύο από τους διωκόμενους είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή και σε άλλο κύκλωμα μαστροπείας – επίσης με θύματα ανήλικες – που εξαρ-

θρώθηκε τον Ιανουάριο, ενώ και η 25χρονη φέρεται να προσέφερε ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής κατά το παρελθόν. Η ΕΛ.ΑΣ. έφτασε στα ίχνη των έξι κατηγορουμένων κατόπιν καταγγελίας από τη μεγαλύτερη αδελφή μιας εκ των ανηλίκων, η οποία αντέληφθη τη δράση του κυκλώματος. Ωστόσο και οι συνομιλίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί αποδεικνύουν ότι η 16χρονη και η 17χρονη εξέφραζαν μεταξύ τους ανησυχίες για την εμπλοκή τους. «Ανπουχώ. Δεν θα βγει σε καλό αυτή η ιστορία. Η Σ. φταίει για όλα. Στην αρχή το έκανε να μοιάζει εύκολο με Αλέκο, και δεσπύ καταντήσαμε. Πεσ στη Β. να μην πει τίποτα. Είχε τρελαθεί» αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα από αυτά.

Μια εισαγγελική πρόταση, πολλά ερωτήματα

Και ενώ η κοινή γνώμη παρακολουθεί το κουβάρι της υπόθεσης να ξετυλίγεται, αποκαλύπτοντας τις διασυνδέσεις ανάμεσα σε πολυπρόσωπα κυκλώματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας συνεχίζεται κλεισμένων των θυρών η δίκη για τον βιασμό του 13χρονου – σήμερα – κοριτσιού από τον Κολωνό με κατηγορούμενους τον επιχειρηματία **Ηλία Μίχο**, 24 «πελάτες» αλλά και τη μητέρα του θύματος. Η πολυαναμενόμενη εισαγγελική πρόταση

που εκφράστηκε πριν από λίγες ημέρες προκάλεσε συλλογικό μούδιασμα και νέα σειρά ερωτημάτων, καθώς έβγαζε από το κάδρο τον βασικό κατηγορούμενο: Πόσο, τελικά, «ακούστηκαν» όσα κατέθεσε η 13χρονη και τι θα σημαίνει για παρόντα και μελλοντικά ανήλικα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ενδεχόμενη εναρμόνιση της τελικής απόφασης με την εισηγητική πρόταση της εισαγγελέως;

«Στην εισαγγελική πρόταση αντανακλάται μια παλινδρόμηση σε πολύ οπισθοδρομικές αντιλήψεις για την παιδική προστασία, όπου τα παιδιά θα κατηγορούνται ότι εκείνα σαγήνευσαν ενήλικους, ότι αυτά φταίνε για ό,τι γίνεται» εξηγεί στο «Βήμα» ο **Γιώργος Νικολαΐδης**, ψυχίατρος και διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Κληθείς να σχολιάσει τον αντίκτυπο της εισαγγελικής πρότασης σε νέα ανήλικα θύματα, εκτιμά ότι «δυσνητικά νιώθουν αβοήθητα», καθώς μπορεί να θεωρήσουν ότι «αν τυχόν μπλέξουν σε μια τέτοια υπόθεση κανένας δεν θα τους δώσει το δικό τους». Όπως λέει, πρόκειται για μια πρόταση βασισμένη σε λαθεμένη ερμηνεία των διεθνών συνθηκών προστασίας του παιδιού, που η Ελλάδα έχει εισαγάγει στο νομικό της σύστημα για την προστασία των συμφερόντων τους.

«Το ερώτημα είναι γιατί μια εισαγγελέως – η οποία μάλιστα έχει χρηματίσει και εισαγγελέως Ανηλίκων –

τις ερμηνεύει με έναν τέτοιο τρόπο; Ένα παιδί 10-12 χρονών που το χωρίζει μια θηριώδης διαφορά ηλικίας, ωριμότητας, σεξουαλικής ανάπτυξης από έναν μεσήλικο δεν είναι σε θέση να δώσει έγκυρη συναίνεση και ως εκ τούτου οτιδήποτε συμβεί μεταξύ τους είναι στην αποκλειστική υπαιτιότητα του ενήλικου».

Τα θύματα υπό αμφισβήτηση

Από την πλευρά τους, μέλη της Επιτροπής Αλληλεγγύης στη 12χρονη σχολιάζουν πως «η ενοχοποίηση της μητέρας και η προτεινόμενη απαλλαγή Μίχου από σοβαρές κατηγορίες όχι μόνο λειτουργούν αποτρεπτικά για άλλα θύματα, αλλά εκπέμπουν και μήνυμα εκδίκησης προς όσους τολμούν να καταγγείλουν».

Ο **Απόστολος Λύτρας**, δικηγόρος της μητέρας του ανήλικου θύματος, αναφέρει στο «Βήμα»: «Η εισαγγελέως ενώ δέχτηκε ως ειλικρινή, αληθή και λεπτομερή την κατάθεση της ανήλικης σε όλα της τα σημεία, δεν αποδέχεται τα όσα έχει καταθέσει για τον καταγγελλόμενο βιασμό της, καθώς και για τη μη εμπλοκή της μητέρας της. Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι ουδεμία αναφορά έγινε από την κυρία εισαγγελέως στις καταθέσεις ειδικών που εξετάστηκαν από το δικαστήριο, τις οποίες προκλητικά αγνόησε».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος, η νομική εκπρόσωπος του Κέντρου «Διοτίμα» **Μαρίνα Φαρμακίδη**, αναφερόμενη στα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων, όπως παραπάνω αποκαλύφθηκαν στις παραπάνω υποθέσεις, εξηγεί πως «είναι σπάνιες να δημιουργείται η αίσθηση ότι η βαιομότητα των ισχυρισμών τους τίθεται διαρκώς υπό εξέταση ή ακόμα και υπό αμφισβήτηση και να μην αντιμετωπίζεται με την αναγκαία ευαισθητοποίηση, λαμβανομένης υπ' όψιν και της μεγάλης ευαλωτότητάς τους».

Β
«Στην εισαγγελική πρόταση για τον Κολωνό αντανακλάται μια παλινδρόμηση σε πολύ οπισθοδρομικές αντιλήψεις για την παιδική προστασία, όπου τα παιδιά θα κατηγορούνται ότι εκείνα σαγήνευσαν ενήλικους, ότι αυτά φταίνε για ό,τι γίνεται»